



Aandacht voor pedagogisch klimaat

Een uit de hand gelopen spelletje, een scheldwoord, een kwetsende opmerking, een vechtpartijtje: het zijn allemaal dingen die op een school helaas weleens gebeuren. Dus ook in ons kindcentrum. Het is misschien niet helemaal realistisch om te denken dat we dit soort gedrag helemaal kunnen voorkomen. Toch vinden we wel dat we dit gedrag iets te vaak zien. Dat is voor ons aanleiding geweest om contact te leggen met de organisatie OOK Pedagogisch.

De letters 'OOK' staan voor Onderwijs, Opvoeding en Kind. Dat zijn de drie pijlers die samen de basis vormen van een gezonde ontwikkeling van een kind. Vanaf de start van het volgend schooljaar gaan wij samen met de organisatie 'OOK Pedagogisch' werken aan het (pedagogisch) klimaat in ons kindcentrum. Een sterk pedagogisch klimaat maakt dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Daardoor kunnen ze beter leren en zich beter ontwikkelen.

Hoe pakken we dit aan? OOK Pedagogisch verzorgt een training voor alle medewerkers van ons kindcentrum. Onderdelen van deze training zijn: wat is gewenst/ongewenst gedrag, wat is grensoverschrijdend gedrag, welk gedrag past bij ons kindcentrum (normgedrag vaststellen) en hoe gaan we dit bereiken. Belangrijk hierbij is ook de vraag hoe ons kindcentrum en de ouders/verzorgers hierin krachtig kunnen samenwerken.



Het kan zijn dat we ontdekken dat bepaalde groepen op dit gebied iets extra's nodig hebben. In dat geval zal OOK Pedagogisch een groepsgerichte training verzorgen. En mocht het zo zijn dat een of enkele kinderen extra begeleiding nodig hebben, dan betrekken we de desbetreffende ouders/verzorgers daar graag bij.

Gedurende het volgende schooljaar zullen we je geregeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen op dit gebied.



Nooit meer slavernij

1 juli was een bijzondere dag in Nederland. We noemen deze dag keti koti. Dat betekent het verbreken van de ketenen. Het is de dag dat we stilstaan bij de afschaffing van de slavernij. We herdenken dan dat er een einde is gekomen aan de Nederlandse rol bij het gevangennemen, verschepen en verhandelen van mensen voor winst. Het is goed als kinderen over dit stukje geschiedenis leren. Daarom is er in alle groepen stilgestaan bij keti koti.

De kinderen van groep 4/5a zijn met elkaar naar het keti koti monument gelopen dat vlakbij de kinderboerderij in Hoofddorp staat. Daar heeft Jossy uit deze groep verteld over dit onderwerp.



Tweede tussenstand sponsorloop

Vorige keer mochten we een geweldige tussenstand noteren van € 2.501,61. Een geweldig resultaat.

Nu, donderdag 4 juli, is de tussenstand gigantisch gestegen. De opbrengst is nu maar liefst

€ 4.973,67!!!

Dank, dank, dank!



Leer je emoties beheersen

Het is belangrijk in het leven om je emoties te leren reguleren. Of dit nu boze, verdrietige of angstige emoties zijn. Dit helpt je om een evenwichtige volwassene te worden.

Kinderen krijgen oefenruimte om te ontdekken hoe zij zich kunnen beheersen. Jij als ouder en wij als kindcentrum staan voor de taak om kinderen te leren omgaan met deze gevoelens. Dat gaat soms met vallen en opstaan.



De Kanjertraining helpt daarbij. We gaan ervan uit dat ieder kind een witte pet heeft. Een kind kan een enorm goed gevoel hebben voor leiderschap of heeft een enorm goed speloverzicht (blauwe pet). Hij draagt dan een wit en blauw petje. Soms valt de witte pet weg. Dan schiet het kind door in zijn rol. Hij is dan bazig, ziet de ander niet meer staan en is star in zijn houding. De Kanjertraining geeft het kind tools om te leren zijn rol (pet) op de juiste manier in te zetten en goed gebruik te maken van zijn of haar mooie kwaliteiten.

Kinderen weten wat de verschillende petten betekenen. Leuk om thuis eens over te praten of zelfs te gebruiken. Wil je er meer over weten? De leerkrachten kunnen je er alles over vertellen.

DON'T FORGET!

Agenda

- 8 – 12 juli: facultatieve rapportgesprekken
- Afscheidsavond groep 8
- Groepen 1/2: Heimanshof
- 17 juli: wisselochtend
- 18 juli: laatste schooldag
- 19 juli: kinderen vrij

Regels

Regel van de week
Enige tijd terug zijn we begonnen met 'de regel van de week'. Dat is een schoolregel die extra onder de aandacht wordt gebracht bij de kinderen. Dat doen we schoolbreed. Regels geven kinderen extra

Volgende week is de regel: **"We gaan pas na 9.00 uur naar het toilet. We wachten tot de uitleg is geweest; één tegelijk."**

Deze regel zorgt ervoor dat kinderen niet al meteen naar het toilet gaan bij binnenkomst. Dat kan immers thuis nog. Ze leren ook dat het niet handig is om tijdens de uitleg naar het toilet te gaan.