



## Sint komt te voet, pieten met karts

Tien over half negen; alle kinderen staan vol verwachting op het plein. Zou sinterklaas met zijn pieten ook dit jaar weer wat tijd hebben om bij Kindcentrum Natuurlijk! langs te komen?

Gelukkig! Om kwart voor negen wandelt de goedheiligman rustig het schoolplein op. Maar, hij is alleen! Hoe kan dat?



Dan klinkt er zwaar motorgeronk. Even later rijden er in een bloedgang drie karts het schoolplein op bestuurd door de pieten! Dat vraagt om uitleg.  
<verder lezen op pag. 2>



### **Help jij mee met kerstversieren?**

*Maandagavond van 19.30 tot maximaal 22.00 uur is de Oudervereniging met een aantal vrijwilligers hard aan het werk om van ons gebouw een winterwonderland te maken. Er hebben zich al 8 ouders opgegeven die willen helpen. Heel fijn! We denken dat we zeker 15 ouders nodig hebben. Doe jij mee? Geef je even op via de kalender van parro.*



< vervolg pag. 1 > Zoals iedereen weet, is het voor de pieten een ongelooflijk drukke tijd. Vandaar dat zij dit jaar fietsen gebruiken om alle pakjes rond te brengen. De kinderen van ons kindcentrum hadden heel hard geholpen met het maken van sleutelhangers waar de pieten hun



sleuteltjes aan vast konden maken. Maar toen de pieten hun fietsen van slot wilden halen, bleken de sleutels helemaal niet te passen. Het waren sleutels van een paar karts! Na wat gepruts kregen de pieten de karts aan de praat en zo kwamen ze gelukkig toch nog net op tijd bij ons kindcentrum aan.



*Ook voor de ouders is het altijd weer spannend!*

De kinderen waren diep onder de indruk van die man in z'n rode mantel. En dan ook nog die springende pieten erbij. Maar toen de pieten pepernoten gingen uitdelen, was het ijs meteen gebroken!



## Cadeautjes en surprises

Terwijl sint en zijn pieten de kleine kinderen bezochten, waren de 'grote' kinderen bezig met de surprises. Er is weer knap geknutseld. Terwijl de stapel uitgepakte cadeautjes groeide, groeide ook de berg met afval. Gelukkig hielp iedereen lekker mee en waren de lokalen snel weer opgeruimd.



## Karts kwijt

Toen de sint en zijn pieten allang in het gebouw waren, verscheen er plots een vrachtwagen op de parkeerplaats. De vader en moeder van Rylie stapten uit en vertelden dat ze vanochtend vroeg drie karts waren kwijtgeraakt van hun bedrijf Streetkarting.nl. Of wij misschien wisten waar ze gebleven waren. Jazeker, dat wisten we! We vertelden over de pieten die dachten dat ze fiets sleutels hadden maar dat het eigenlijk de

sleutels van de karts bleken te zijn. En omdat de pieten al laat waren, zijn ze er in de karts vandoor gegaan om op tijd te komen. De ouders van Rylie haalden opgelucht adem en konden er gelukkig hartelijk om lachen. Dus Patricia en Michel, ontzettend bedankt voor het 'lenen' van de karts!

## Agenda

- 9 december: groep 7 naar boerderij Zorgvrij
- 9 december: 's avonds kerstversieren door OV en hulpouders
- 10 december: studiedag (kinderen vrij)
- 13 december: kerstknutselen met de hele school
- 19 december: 13.00 – 14.00 uur kerstfeest in de kerk
- 19 december: 17.30 – 18.30 uur kerstdiner op school
- 19 december: 18.30 – 19.00 uur chocolademelk voor ouders

**DON'T FORGET!**